

Grachtenpand



Diepe tuin met een prieel
Om in te schrijven, te lezen, te dromen
Avondzon prikt door het groen
Reggae klinkt uit een raam bij de burens
Een zachte zomerdag
Stilte in de stad als drukte in een dorp
Een vliegtuig stijgt van Schiphol
Een vliegtuig daalt voor Schiphol
Mensen komen, mensen gaan
Van de ene stad naar de andere
Voor altijd vertrekken zij uit de stad
Voor even bezoeken zij het dorp
Een koolmees ruziet met een soortgenoot
Dit is mijn tuin
Deze drukte is mijn stilte
Mijn stilte in mijn stad
Ik woon er en ik ben er thuis
Een bankje, een tafel, twee krukjes
Rozenblaadjes op de grond
Mieren verdwijnen tussen de stenen
Hommels doorkruisen de tuin
Bloemen bieden zich aan
Mos veroverd de schaduw
In dit drukke dorp aan de gracht
Geef ik jou een kus.